

Familiedag in Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos te Lessen.

Op zondag 29 april verzamelden we met 25 leden in het hospitaal O.L.V. met de Roos. Niet voor een opname maar voor een rondleiding in het hospitaalmuseum.

Het "Hôpital Notre-Dame à la Rose" -gesticht in 1242- is één van de laatste gasthuisgebieden die door de boerderij, tuinen, ijskelder en het kerkhof naast de klooster- en gasthuisgebouwen, zich geheel zelfstandig kon bedruipen. Het vormt de getuige van de manier waarop gasthuizen in de Middeleeuwen functioneerden. Dit gasthuis is zeer uitzonderlijk door de staat waarin het hele gebied bewaard is gebleven, door de verscheidenheid van de constructies en door de grote artistieke, farmaceutische of medicinale collecties, die worden getoond in hun authentieke kader. Het "Hôpital Notre-Dame à la Rose", het prachtige historische erfgoed van Lessines, was tot aan het eind van de jaren '80 in vergetelheid geraakt en werd door een klein aantal vrijwilligers opnieuw in ere hersteld.

Eén van deze vrijwilligers nam ons mee op verkenning doorheen deze toch wel bijzondere wereld.

Na de middag konden we dan met een audiofoon de medicinale kruiden gaan spotten in de kloostertuin.

Aan de reacties van de deelnemers te lezen was het opnieuw een geslaagde dag.

